

# MC FOSSILERNE



September 2008

nr 4



*Fossiler ved Skjern Enge*

Ta med Ervind på Vesterhavstur

Ny fraktion i Fossilerne ?

Tur-kalender 2008

Fossiler på vikingetur og  
andre turbeskrivelser

Er der Engelsk-syge  
blandt Fossiler ?

---

[www.mc-fossilerne.dk](http://www.mc-fossilerne.dk)

---



# Formanden har Ordet



Årets MC Triumph Street Tripple 675



Læs om besøget hos  
Triumph forhandleren i  
Lystrup på side 19

...huha den er flot i rød...



Ja så lakker det igen mod enden, som konen sagde, da hun hældte fernis ned af ryggen på manden.

Enden på endnu en fin sæson for Fossilerne. Der har været mange tilbud og mange har fået masser af gode oplevelser sammen med ligesindede rundt omkring i vores kønne lille land og i det store prangende udland. Der er stadig mulighed for at få nogle gode sensomerture og det regner altså ikke hele tiden. Der var en

i fjernsynet lige før der sagde, man kan lige så godt vælge at fokusere på det positive, i stedet for at fokusere på det negative. Det mener jeg er en god læresætning. Min læresætning er og har altid været:

Er man utilfreds med noget, så må man gøre noget ved det. Kan eller vil man ikke det, må man bare lære at være ligeglad.

Jeg er som regel glad – som alle de andre dage i mit liv lige glad. Jeg er f.eks. hamrende ligeglad med vejret. Ja det regner... Jeg ved det godt, men jeg har det altså sådan, at det er alle tiders for mine 2-300 små nyplantede træer. De trives og vokser og jeg er fri for at bruge tid og penge på at vande dem. Nu på lørdag og søndag har de lovet tørt og nogen sol – så er det ikke bare perfekt?

I aften kørte jeg en lang lang tur for mig selv med en fart af 50-80 km/t oven på en stuvning med egne indsamlede svampe – en af efterårets skønne sysler, som jeg er ret ny ud i. Jeg havde bestemt, at skulle jeg dø, skulle det være sammen med min elskede Blackbird. Jeg snusede derfor rundt i skumringen omkring Hadsten – for faktisk lidt vild i Hadsten, men det var såmænd en oplevelse i sig selv. Ventede spændt på en reaktion, mavekneb, eller i de mindste en lille krampe eller tågesyn? Jeg vendte næsen hjem igen og rullede ind i garagen omkring kl. 21.30, mere levende end nogensinde. De svampe har sikkert ikke været så giftige.

Som sagt, så kan vi glæde os over, at der stadig er ture på programmet og vi skal ikke glemme den ædle Æbleskivetur, som plejer at være et vær-

digt punktum for en lang grøn, gevaldig og generøs sommer med alle de gaver vi fik. I hvert fald de der forstod at ta' imod.

Jeg vil ønske for jer alle, at I er glade, at i trives og har et godt liv. Selv om himlen nogle gange kan se lidt blygrå ud, så ved vi, at efter mørket kommer lys og efter regn kommer sol, bare vi vælger at fokusere på det positive.

Nyd livet og husk at vælge de rigtige svampe.

Mange kærlige hilsner fra  
Formanden.

Formanden: Preben Vestergaard,  
Ellesvinget 24,  
8600 Silkeborg  
86 82 37 53  
e-mail: pvcmj@pc.dk  
Redaktøren: Søren Skovborg,  
Smedebakken 109 st.tv,  
8600 Silkeborg  
86 80 00 30  
e-mail: sorenskovborg@mail.dk  
Web: www.mc-fossilerne.dk



# Referat fra Bestyrelsesmødet

den 6. August 2008

Bestyrelsesmødet blev denne gang afholdt hos Ea.  
Alle var mødt op undtagen Preben, som var forhindret.



Vi er Fossil nu, vi kø'r i bil nu. Kun Kaj Verner trodsede vejrguderne og ankom halv våd hertil på sin MC.

Der var ikke meget på programmet, at diskutere, men vi kom da igennem om end det var svært, uden formanden til at lede os, med den røde tråd!

Først havde vi lige en lille quick-rundvisning, af Ea og Kim's nyindkøbte "Farm". Det regnede en halv pelikan, så det gik stærkt udenfor. Vandet i Ege's sandaler steg stødt! Heldigvis er der tag på huset, så der var dejligt tør indenfor og varmt.

Da vi har en særdeles velfungerende klub, m.h.t. turudvalget (og selvfølgelig også bestyrelsen), ja - så var der kun det sædvanlige, som vi kommer frem til.

Måske formanden, atter engang skulle komme med et lille opråb til de Fossile Fossiler. Mød dog op, og oplev fællesskabet med de andre Fossiler på de herlige tilrettelagte ture. Også om søndagen, hvor der ikke er planlagt noget. Der er altid en eller anden, som kender et smukt lille sted, som vedkommende måske gerne vil vise til alle i andre. Ellers gør det heller ikke noget med en gentagelse, af hvad vi tidligere har oplevet. Der er jo altid nogen, som ikke har været der hvor vi andre måske har været måske 5 gange.

Kammeratskabet og den fælles hygge, det er det som tæller. De spontane ture. Vi længtes efter pauserne! Gang på gang dukker Fossiler op inde i Lunden og spejder forgæves efter de andre. Men det er ikke altid, at der kommer nogen.

Nu har vi ændret week-endturene til kun, at være søndagsture. Men - stadigvæk er der ingen, som dukker op. Tit kan det tælles på een hånd.

Kig ind på FORUM, der er af og til spontane ture, når vejret er godt. Eller se MC om dagen!

Der skal dog siges til stor ROS, at på de arrangerede ture, ja der er der et stort fremmøde. Måske vi kun skal gå over til, at have arrangerede ture? Serviceture? Vi ved godt, at der ikke er fremmødepligt, eller tilmelding på forskud. Men det hjælper gevaldigt på humøret hos de turansvarlige, at der er nogen som møder op, og kommer med rundt og får en på opleveren, og ser hvad vedkommende har tilrettelagt for alle de andre. Man bliver helt STOLT og GLAD.

Der arbejdes lige nu på en revideret udgave af fællesture 2009.

Mødet sluttede i god ro og orden, og vi sluttede af med kaffebord.

Ref.: Ea

*Bestyrelsen: Preben, Ea, KajVerner, Niels og Ege*



## Salling Rundt



*Af Ole P*

*Der dukker af disen min fædrene jord  
med åser og agre og eng  
med ryggen mod syd og med tåen mod nord  
den redte bag sander sin seng,  
dog ej for at sove retfærdiges søvn,  
thi sjældent er landet i ro,  
men stormene går,  
og brændingen slår  
på kysten med djærveste kno.*

Søndag den 24. august var vi 7 fossiler, som sammen med planlægger og førerhund Kaj Verner, mødte op i Lunden til den planlagte tur rundt om Salling. Lad det være sagt med det samme, det blev en pragtfuld tur ! Måske er det derfor jeg starter denne lille beretning med at citere første vers af ”Der dukker af disen”, skrevet af Sallings store digter Jeppe Åkjær. Åkjær har i flere sange beskrevet landskaberne på Salling, og jeg skal love for, at vi Fossiler fik lov at opleve mange af de steder, hvor den gode digter, for mange år siden, har dvælet.

Salling er jo også, sammen med Odsherred på Sjælland, en gammel Radikal højborg. Denne landsdel blev i mange år repræsenteret på tinge af den navnkundige Bertel Dahlgaard.

Det var dengang Det Radikale Venstre bestod af brave husmænd. I dag er medlemmerne i langt større udstrækning unge mennesker fra det københavnske café-miljø.

Men Skive Folkeblad eksisterer den dag i dag og taler stadig de radikales interesser.

Men tilbage til turen.

Vejret viste sig fra den absolut gode side, og det var nærmest perfekt kørevejr. Vi kørte over Kjellerup, tog den gamle vej til Thorning, videre til Karup, Haderup og Sevel.

Desværre blev der ikke tid til et besøg på Hjerl Hede, vi var ellers tæt på.



I stedet fortsatte kortegen ad den skønne Marguriterute over byerne Sahl og Ejsing til vi stødte mod vandet i Venø Bugt. Herfra gik det stik nord til Lem og Lihme, forbi den pragtfulde borg Spøttrup, videre til Rødding og igen ud til vandet ved Fjordkær mellem Kås bredning og Salling Sund. Her steg vi af maskinerne og nød den smukke udsigt, alt imens vi planlagde frokostpausen til at finde sted i Glyngøre.

Med en lille omvej på grund af vejarbejde nåede vi havnen i Glyngøre og fandt madpakken frem.

De som ikke havde været så forudseende at tage denne livsvigtige rekvisit med, kunne købe lidt mundgodt på stedet.

Og så sad vi ellers der i det flotte vejr, på store sten og med flot udsigt over Salling Sund, og nød maden og det gode selskab.

Således styrkede startede vi op igen, og turen fortsatte ad flotte veje til den anden side af Salling land, hvor vi passerede byer som Selde og Junget inden vi kom til Thise, hvor en af landets mest fremgangsrige mejerier, Thise mejeri, har til huse. En virksomhed, som grundet forudseenhed, godt håndværk og dygtig markedsføring har formået at byde giganten i denne branche, Arla Foods, hård konkurrence.

Inden længe dukker den driftige købstad Skive op i horisonten og vi tagen turen igennem byen.

Nu var det også tid for at maskinerne skulle have en snaps. Og førerne en is.

Efter pausen tog vi afsked med hinanden og bestemte, at der var ”fri hastighed” hjemad. Måske kunne vi ikke undvære hinanden, for bortset fra et enkelt udbrud af Kaj Verner og Johannes, fulgtes vi faktisk ad ud over Alheden, Kongenshus m.v. til Kjellerup og videre til Silkeborg.

Johannes var da over alle bjerge, mens Kaj Verner blev ”hentet”.

Ved 1600 tiden var jeg tilbage i mit nye hjem i Them, efter en tur på ca. 6 timer og knap 300 km.

En rigtig fin tur sammen med gode Fossil-venner, i godt vejr og med godt humør over hele linjen.

Hvad kan man så ønske mere ?

Tak til Kaj Verner – og alle i andre.

Ole P.

## Vikingetur - 09. august 2008 - kl. 09.00



Der var budt op til dans på denne heldags tur, hvor turen gik til Vendsyssel.



Og det var en rigtig heldagsstur - og for mit vedkommende målte GPS'en turens længde til 490 km (og det var faktisk 5 km mindre end planlagt - men det skyldtes op til flere uforudsete hændelser undervejs (herom senere)).

Jeg vil vove at påstå, at det eneste vi ikke oplevede var Nørre Vorupør og Vestervig kirke

Elleve vikinger troppede op på ni cykler lørdag morgen kl. 09.00 - selvom turen var blevet flyttet fra søndag til lørdag med meget kort varsel. Men når jeg nu sidder og skriver dette søndag formiddag, mens regnen siler ned ad ruden, så var det godt nok at vi flyttede turen til lørdag. Første ”ryk” på turen gik ad landevejene til Onsild tilkørslen på motorvej



E45 og vi havde første rast på ”Himmerland”, hvor vi i sol og blæst tog en lille kop kaffe og fik rettet cyklen op til lodret - efter at have ligget i en vinkel på 45 grader i en stiv sidevind på motorvejen.

Næste stop var Vrå hvor vi tankede op inden turen gik til Børglum Kloster og møllen, der ligger på en



53 meter høj bakke - med en pragtfuld udsigt over det meste af Vendsyssel. Det var ikke koldt på toppen - men det blæste - så efter at have nydt udsigten, var det naturligt at indtage frokosten i en lille hyggelig gryde.



Her fik vi også lige en gennemgang af den første del af kongerækken - startende med Gorm den Gamle - og sluttende med Knud den Hellige, hvis endeligt faktisk startede her ved Børglum Kloster inden han jo blev dræbt i Odense. Pigerne besøgte både butik og toilet inden vi sadlede op og fortsatte turen ned gennem Store Vildmose (man skal være meget opmærksom for at opleve den)

Lige som den var der, så var den der ikke mere (altså Vildmosen) - og efter at have passeret Saltum og "Haven i Hune" gik turen stik syd gennem Blokhus og Tranum Klitplantager.



Og på dette tidspunkt var der både kaffe på kanden og smøger i pakken - så derfor nød vi lige solen og en smule læ i plantagen. På dette tidspunkt havde vi hverken været på grusveje eller bjergveje - det er fladt-fladt i Vendsyssel.

Efter at have passeret "Halvrimmen" nåede vi Aggersborg - en af Harald Blåtands fire Trelleborge - den største af dem - med 48 huse og plads til i alt 5.000 mand - og med 600 skibe liggende i Limfjorden - lige nedenfor borgen. Og her



indtog vi så sidste del af de medbragte madpakker, mens historiens vingesus gik rask over Limfjordens vande.

I det lille hus ved kirken er der en fin lille udstilling

om Aggersborg, så man virkelig får et indblik i hvor stort det var.

5.000 egetræer - det er mange - og når man så i udstillingen ser hvilke redskaber de havde til rådighed - så bliver det ikke mindre.

I Aggersborg blev vi også lige to cykler og fossiler mindre - så nu var vi 7 cykler og 9 fossiler.

Men kun 10 km senere var vi spredt for alle vinde - og da jeg kørte tilbage for at finde "de andre" ja så var det med en Hans uden cykel. Jo-jo den er god nok - Hans' Honda havde lige skudt et tændrør ud af topstykket.

Så hvis du synes der mangler noget på billedet her fra "Dæmningen" ved Sennels - ja så er det fordi Hondaen er parkeret på en gård ved Ullerup. Men ellers så fik vi lige "blæst" til samling igen - og som du kan se - på grusvej - på vej mod Thisted.



Og her tabte vi igen over halvdelen af feltet - og denne gang var det Villys tur til at finde resterne. Denne gang var det Hennings Honda det var galt med (ikke nogen god dag for Honda :-)

Speedometer kablet hang ganske enkelt og daskede hen ad vejen - så nu kunne Henning ikke overskride nogen hastigheds grænser (på den anden side - han havde jo også Jette bagpå til at holde styr på den side :-)

Og billedet her på næste side er jo en perle - Hans som et lille fnug på bagsædet af Kaj Verner (faktisk var der stadig få ledige pladser på bagsæderne :-)



Nå - således reduceret med to fossiler, tre cykler og et speedometerkabel - blev vi enige om at tage en mere direkte vej hjem. Så efter et enkelt pit-stop i Aulum - og den sidste smøg i pakken - kom vi hjem i god ro orden (Villy og Knud

syntes dog lige at den direkte vej hjem skulle gå over Them :-)

Senere på aftenen kom Hans lige forbi efter VW-transporteren, så Hondaen kan komme hjem i folden - inden den snart kan findes på "Køb og Salg" på vores forum.

Jo-jo - nu er der igen ro over feltet - og vi kan se frem til næste spændende tur med MC-Fossilerne :-)

Således oplevet - Julle

(der gennemførte hele turen iført sandaler :-)



# Vesterhavstur

Så drenge og piger.

**Søndag den 28. september kl. 10.00  
kører vi den årlige Vesterhavstur.**

Før ikke at tage samme tur som sidste år køres der først til Bovbjerg ned langs kysten og frokost i Thorsminde på Restaurant st. George.

Derfor **SKAL** jeg vide hvormange der tilmelder sig til frokost, da jeg skal reservere plads.

Frokost menu:

Dagens middag kr. 120,-

Frokost stjernesud kr. 85,-

Dagens rødspætte kr. 159,-

Derudover er der altid lidt andet, hvad de finder på.

Men **tilmelding senest den 18. september til mig.**

8682 6613 eller 4013 2511.

Efter frokost vil Karen måske give en kop kaffe i Fjand.

Hvis det regner, -pisser ned køres der ikke.

Glad hilsen Ervind



*Skjern Enge sidste efterår*



# Turplan 2008

Alle ture starter fra Lunden på Vestergade.

Hver søndag kl. 13.00:

Vi mødes i Lunden og kører en tur

Første søndag i hver måned: Mulighed for kaffemøde i Truust.

Sidste søndag i hver måned: Mulighed for kaffemøde ved Karoline i Middelfart.

Sidste torsdag aften i hver måned fra april til oktober: Træf ved Vestermarken 59, Kølkjær. Vi kan evt. mødes i Lunden kl. 18.00 eller tidligere. Det kan måske aftales på hjemmesidens forum.

Turudvalgets arrangementer er mærket med en \*. Disse ture forbeholder turudvalget sig ret til at aflyse, hvis det regner for meget.

## SEPTEMBER

Søndag d. 7. sept kl. 13.00: **\*Kvikrunden** Denne tur er overtaget af førerhunden Julle

Tirsdag d. 9. sept kl 17.30: **\*Aftentur.** til Tirsdagstræf på Gl. Estrup.  
Afg. kl. 17.30.  
[www.tirsdags-traef-paa-gl-estrup.dk/](http://www.tirsdags-traef-paa-gl-estrup.dk/) (v. KajV)

Lørdag d. 13.sept kl.14.00: **Hjejlekiosken lukker.** Se [www.hjejletraef.dk](http://www.hjejletraef.dk)

Søndag d. 28. sept kl. 10.00: **\*Vesterhavstur** (v. Ervind) Se side 13.



## OKTOBER

Søndag d. 12. okt. kl. 10.00: **\*Jernbanemuseet i Odense.** (v. Erik)

Søndag d. 26. okt. kl. 13.00: **Æbleskivetur.** Slut på den officielle sæson.  
(v. bestyrelsen)

Enhver fossil er velkommen til at komme med forslag til ture eller selv lave ture. Så der skulle være rige muligheder for at komme ud at nyde din MC sammen dine fossile legekammerater.

Vi glæder os til at se jer på turene.

Turudvalget

v. Erik Lund Sørensen, Jens Bondemand Hansen,  
Ervind Poulsen, Søren Skovborg, Kaj Verner Christensen.

## Og husk:

*- vi møder altid op med fuld tank.  
- og så er det altid en go ting at ha en kop kaffe eller anden  
forfriskning med i tanktasken!!*





# Søndagstur til Bønnerup Strand

Sådan en indbydelse kan man jo ikke sidde overhørig:

Afgang - Lunden søndag, den 27.07.2008 - kl. 10.30 (bemærk tidspunktet).  
Til alle som kunne tænke sig en en MC tur , og måske en svømme tur, så starter vi fra lunden kl. 10.30 søndag d. 27.07. Og turen vil gå langs Randers fjord og slutte i Bønnerup strand. Mød op og tag lidt mad og drikke med, samt badetøj hvis det ønskes. Vel mødt til alle, vi ses. Husk fuld tank på din MC

Fossil hilsen - Hans Dam



Og når nu Hans også havde sørget for et vejr, der sagtens kunne måle sig med vejret omkring Toscana - så var det bare med at få gjort sig klar, med en lækker madpakke - en dunk dugfrisk kildevand - og naturligvis en kande te.



Og minsandten om ikke 11 Fossiler på 9 funklende cykler troppede op på det anderledes tidspunkt i Lunden (godt vi lige gav den 10 minutter ekstra (ellers

var René jo kommet til at køre alene :-))

Første stop var med udsigt ud over Gudenåen - og med Randers i baggrunden.

Og så ellers ud langs med Randers Fjord - hvor man i horisonten kunne se et sejlskib sejle midt igennem markerne (sådan så det ud).

Og heldigvis missede vi lige akkurat Mellerup færgen - så der blev lidt tid til at sparke dæk.

En herlig lille sejltur (uden sejl) over Randers fjord - og med grupperabat kunne vi nøjes med en flad tyver pr. MC.

Sidste del af turen blev måske lige lovlig snoet - og lang - men ham Julle kender heller ikke rigtig begrænsningens kunst. Men - efter at have været rundt omkring både Gl. Estrup og Mejlgård slotte kørte vi hen i første parket så cyklerne også kunne nyde udsigten ud over det frådende hav.

Ahh - skal vi være ærlige - så var det det skønneste strandvejr - en let brise, der gjorde at 25 grader var HELT perfekt til at sidde og nyde den medbragte



Mere end to badenymfer kunne det dog ikke blive til (på trods af opfordringen).

Men med en temperatur på omkring 20 grader (minimum) så var der flere der



lige dyppede tæerne ved Bønnerup Strand.

Svært lige at sadle op igen.

Men en is skulle vi da også have - men det skulle ikke lige være nu og her - så vi fattede stik syd på

- og stoppede så foran Kalø isbod, der kunne fremvise alt hvad hjertet kunne begære.

Og så var det ellers bare med at komme hjem igen - ud til Ødum - og så ellers ad motorvejen via Århus til Låsby (hvor vi skiltes).

Det passer ikke helt - vi var nok delt i syv/otte grupper :-)

Det er ikke nemt at holde styr på tropperne - men pludselig kom Hans drønende uden om alle - man skulle tro at han havde et helt hvepsebo i r.... - Det havde han ikke - han havde fået dem ind på maven - og de stak.

Tre stk. af slagsen - og de hævdede (selvom hans kone ikke kunne se at han var hævet :-)

Tak til Hans for et herligt initiativ.

Således oplevet - Julie

## Pas på engelsk syge !

Richard, som er medindehaver af Triumph-butikken i Lystrup, bød på kaffe og kage, men det var nu ikke derfor vi var kommet.



Nej – vi ville teste vores modstandskraft overfor den engelsk syge, som har angrebet så mange motorcykelentusiaster gennem tiden.

Og vejret var meget passende svag vind, høj sol og 24-25 grader.

Nu er jeg jo ikke noget nemt offer for denne sygdom, da vi Honda VFR-kørere er kendt for aldrig at skifte mærke når man først har anskaffet sig en VFR.

Jeg kastede mig ud i det med en klar forventning om at komme ud og more mig lidt på en Triumph. Og det må jeg sige: det lykkedes.!!

En Triumph Street Tripple 675-kubic. Den ser sgi fræk ud – og det er den.

Med sine 3 cylindre og en fræk lyd i potterne er lagt op til cafe-ræs. Underholdende. Men kørestillingen er slet ikke mig. Man sidder meget opret og med et meget bredt styr er det næsten som at sidde på en off-roader. Spejlene sidder meget langt ude så man skal dreje hovedet for at orientere sig bagud.



Men en fin mc med herlige køreegenskaber, godt med moment og en dejlig lyd.

Næste maskine var så Sprint ST 1050. Triumph har her virkelig taget udfordrin-

gen op med Honda VFR. Nu har VFR'en været altdominerende i denne sport/touring klasse i 22 år så det er hårde odds. Men hold kæft den gør den godt. Masser af moment, super kørestilling og de tre cylindre giver en frydefuld lyd. Alt i alt et rigtig godt alternativ til en VFR. Selv om jeg er ked af at måtte indrømme det. Den vinder jo nok blandt andet på den større motor og dermed større moment – men lad os nu se om ikke Honda også kunne finde på at komme med en VFR 1000 ???

Richard anbefalede os en bestemt rute for at prøve maskinerne af på en blandet tur af småsving og bredere veje. Vi var alle begejstrede for hvad vi så, hørte og prøvede.

Ikke mindst Hans blev da helt blød i knæene over den Sprint. Der stod en Sprint ST i rød lakering med tasker og det hele - huha – det gav Hans tårer i øjnene!!



*Street Tripple 675 som er kåret som Årets MC*



*KajVerner på vej ud på prøvetur på Sprint ST 1050*



Vi takkede pænt af og steg op vores aldrende maskiner (lige undtagen KajVerner som jo kører en fin ny Triumph) og vendte snuden hjemover med god fornemmelse i maven og kun ganske lidt Engelsksyge. Ja måske Hans er ramt lidt mere end os andre ??

Richard mente vi skulle komme igen næste år og så tag nogle flere folk med fra Fossilerne – det tror jeg gerne jeg vil stemme for!

Søren



*Her er så Hans' drøm af en maskine*





# Ny fraktion i Fossilerne ???

Verden er ikke statisk. Det må vi jo sande - og det er fossiler heller ikke.

Nogle fossiler har andet i hovedet end bare motorcykler. Ja det lyder utroligt - men det er sandt.

Forleden aften var vi en flok fossiler på solnedgangstur til Mols eller nærmere betegnet P-pladsen ved KaløVig. Og hvorfor så det ? Jo, der var træf for klassiske biler i alle afskygninger.

I skulle ha set os gå rundt der og savle over alverdens gamle biler og alle vidste vi en hel del om både den ene og den anden bil.

Interessen for klassiske biler – altså de biler som kørte rundt på landevejene i vores barndom – så'n cirka fra 1950 til 1980 – interessen for dem er steget helt vildt de seneste år.

Og der var meget at se på denne aften. Og udover snakken om de enkelte modeller, når vi sådan gik rundt og sparkede dæk, snakkede vi også om de klassiske biler der efterhånden dukker op rundt omkring i de små fossil-hjem.

Kim og Ea er blevet de stolte ejere af en Ford Mustang, og det er PoulErik også – endda et særligt fint og præmieret eksemplar af slagsen.

Peder er i gang med at undersøge muligheden for at importere en Lotus Super Seven.

Ole og Tove har som man måske



har erfaret, faktisk skiftet mc'en ud med en Triumph TR6.

Man har jo også hørt lidt rygter om en BMW Z3 i Karen og Ervinds garage ? Og mon ikke der er flere der går og pønser...??



Og se bare her hvordan Ole ligefrem har bygget et helt hus til sin fine lille sportsvogn.



Selv om en del af os lige kom forbi Grauballe på vores motorcykler – dukkede der faktisk også en (måske lidt ny) fin lille Toyota MR op – kørt af Ege og Jonna.

Så er det man ikke kan lade være at tænke om MC-Fossilerne som forening skulle gå ind og rumme både motorcykler og klassiske biler/ sportsvogne ???

Det kræver selvfølgelig





en debat og en eventuel vedtægtsændring – men tag lige og tænk over det lidt.

En sportsvognsfraktion eller Classic Car fraktion ??

Søren



## Ta på kursus i køreteknik eller svingteknik

Du kan forbedre din køreteknik og fremme din og andres sikkerhed ved at deltage i et af de mange kurser der bliver udbudt hen over sæsonen.

Der køres en del kurser på både JyllandsRingen og Ring Djursland. Men også på mange køretekniske anlæg er der udbudt mc-køreteknik-kurser.

Se bare at komme afsted!!





# RY MC-UDSTYR



Man-Fre 10-18  
Lør 10-16



Industrivej 8 ... 8680 Ry ... 8689 0755

[www.rymc.dk](http://www.rymc.dk)

DIT VÆRKSTED I SILKEBORG



SABROESVEJ 2 SILKEBORG

Tlf: 61 84 86 85

Man-fre 9.00 – 17.30

Lørdag 10.00 - 14.00



*Fossiler på tur  
i den danske  
sommer*







*Er der plads til andre køretøjer end 2-hjulede i Fossilerne ?*



*Sommeren er forbi nu og den nærmest fløj afsted, men vi satser da på et comeback*

**DEADLINE næste blad: Søn 9.nov 2008**