

MC FOSSILERNE



August 2010

nr 3



Fossiler på indkøbstur syd for grænsen

Se alle turene i kalenderen

Hygli Frusil tur

Varm indkøbstur til Tyskland

Våde ture til Harzen og Tirol

WWW.MC-FOSSILERNE.DK



Formanden har Ordet



Pauser er vigtige når man er på tour. Se mere om Oberaudorf-turen side 5



Sommeren er over os – og heldigvis for det. Juli måned har været en af de mest solrige siden 1874, hvor DMI's registreringer begyndte. Ca. 250 timer optimalt MC-vejr. Mange fine ture er på nuværende tidspunkt blevet afviklet i god ro og orden, nogen dog krydret med mindre uheld :



Kristi Himmelfartsturen til Bad Grund var præget af kulde, der var sgu' slut på toppen af bakkerne om lørdagen, og desværre også et par små uheld, som ingen dog vist får varige mén af. Selv var jeg så heldig at rende i Erik om fredagen, hvor jeg var på en lille soludflugt i området, og på den måde fik jeg sagt hej til den fossile del de danske gæster i Harzen. Julle's tur til Østrig, indkøbsturen til Flensburg og Den Gamle Gartners bondegårdsferie på Camp'en er løbet af stablen, mere om disse ture andetsteds i bladet. Muslingeturen til Fur var vist heller ikke så ringe endda.

Frusilerne (Frusildene ?) har haft deres debut som fraktion, herligt at der tages nye initiativer.

Der er tilsyneladende lidt røre i andedammen i turudvalget for tiden og det er jo fint, at der bliver taget hul på lidt emner, som også bestyrelsen bør forholde sig til. Turudvalget er et organ, hvor 6 medlemmer i fællesskab planlægger og afvikler ture for foreningens medlemmer. Medlemmerne af turudvalget er ikke på valg, men fortsætter så længe de har lyst og energi til at lave ture, og der er intet nedfældet i vore vedtægter om udvalget og dermed om antal medlemmer, valg, valgperioder eller arbejdsopgaver. Udvalget opstod af frivillighedens vej og ud af en vilje og lyst til at bidrage til foreningens væsentligste aktivitet, nemlig køreture i ind- og udland. I foreningens første år var der intet turudvalg, turkalenderen blev lavet af bestyrelsen og kun Kristi Himmelfartsturen blev planlagt af andre, i en del år af RedakSøren og undertegnede. Pt. er medlemmerne udvalget : Ervind, Jens Bondemand, Erik, Kaj Verner, RedakSøren og Jens Fomsgaard. Der er tilsyneladende et behov for at få udvalgets form og opgaver defineret klart, evt. indføjet i vedtægterne, og dette emne vil vi naturligvis tage op bestyrelsen med henblik på et ændringsforslag til vedtægterne til næste generalforsamling. Indtil da vil jeg opfordre turudvalgets medlemmer til fortsætte det fremragende arbejde og andre kon-

strukture sjæle til at sende forslag til ture til udvalget, som så sammensætter turkalenderen som de finder det bedst. Hvis nogen ønsker at bidrage til underholdningen med særlige arrangementer eller udflugter, som udvalget ikke finder plads til i kalenderen, kan disse arrangementer markedsføres på hjemmesiden eller i nærværende publikation, forudsat at alle Fossiler er velkomne. Men turkalenderen bør efter min bedste overbevisning udfærdiges af turudvalget indtil andet besluttet.

Der er i mange henseender en hårfin balance mellem at påskønne initiativ og samtidig sikre en linje eller stil i måden, tingene foregår på. Det er debatten i turudvalget et godt eksempel på.

Søren Kirkegaard skrev engang et eller andet begavet om at møde mennesker der hvor de er. Lytte til hinanden. Sige hvad man mener på en åben og ordentlig måde, som kan forstås af modtageren uden for mange misforståelser. Acceptere at vi er forskellige og at nogle holder af struktur, andre af handlefrihed.

Tag nu ud og kør i det herlige sommervejr, der er masser af veje, I ikke har kørt på endnu og masser af gode tilbud i turkalenderen. Pas på jer selv og hinanden.

Kærlig hilsen
Formanden.

Referat fra bestyrelsesmøde hos John 15/6.

Alle bestyrelsesmedlemmer på nær Ea var til stede, til gengæld var suppleanten Hans Dam mødt op.

Det var et rigtigt agurketidsmøde med hovedvægten lagt på kaffe, æblekage og hyggesnak.

John havde lovet værten på pensionen i Bad Grund at sende en T-shirt og et stofmærke som souvenir og det var der selvfølgelig ingen indvendinger imod.

Med hensyn til sweatshirts og T-shirts aftalte vi i øvrigt, at lageret af disse deles mellem Niels og Peter, så der fremover er mulighed for at erhverve sig en af de eftertragtede beklædningsgenstande både hos Niels Korch og hos Ry MC i åbningstiden.

Næste møde afholdes hos Peter d. 17/8 kl. 19.30.

Referatet bør tages med det forbehold, at det heller ikke denne gang har været rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne for accept og at jeg i øvrigt har forlagt mine notater fra mødet.....

Således husket af Peter, 29/7-10.

OBERAUDORF 2010

Ti friske mandfolk i deres bedste alder trodsede vejruddisgen og tog på en uges mc-tur til Tirol i uge 24. De 8 af os fra Silkeborg og så mødtes vi med to fynboer i nærheden af Göttingen. Her er et udpluk fra Julles beskrivelse af ugens forløb, som du iøvrigt kan se på Julles egen hjemmeside.



Vi dumper ind i feriens 3.dag:

Inden vi tog af sted, havde vi snakket om at være fælles om at lave mad - både morgenmad og aftensmad. Og lad det være sagt med det samme - det fungerede bare 😊

Der var altid en der kørte efter morgenbrød - og hver lejlighed havde en dag, hvor de overraskede os andre med lidt

køkkenguf 😊 Så den første dag smed vi alle sammen en 50'er i fælleskassen - og så kørte det bare 😊 Allerede på vores første dag var der friskt morgenbrød og kaffe i køkkenet.



Vejret søndag morgen bød ikke på de højeste tinder - så vi blev enige om at tage turen rundt om Gerlos passet m.m.

Og "m.m." startede med turen op over Tatzelwurm - nok en af de skønneste strækninger i hele området - så det var morgenen hvor der blev lagt raskt fra land



Nogle af os kendte turen - men så kunne vi jo fotografere når de andre kom drønende op ad den snoede bjergvej

Efter at vi havde nydt udsigten fra toppen af Tatzelwurm - trillede vi ned til Tegernsee - en af de mange skønne søer, der ligger i Bayern (vi er altså i Tyskland 😊)



Og når nu alle skal foreviges - hvad gør man så ikke som fotograf - for at få det HELT rigtige billede

Var der nogen af os der var klar til at tage et endnu mere spændende billede? - Nej-nej - den tanke kunne vi da slet ikke komme på at tænke 😊

Vi ville så gerne - men ak - lige meget hvor meget vi prøvede - så kunne vi altså ikke sige nej til "Heidi". I starten gik det meget godt, da hun spurgte om vi ville have kage til kaffen - men da hun så satte sit sødeste smil op - og spurgte om det var noget med jordbærkage - så var der ikke mere modstandskraft tilbage 😊



Og sådan gik det til - at vi kom vel igennem formiddagen - og sagtens kunne vente med frokosten til lidt senere

Og så stod den ellers lige på lidt "fri kørsel" igen - for turen op over Achenpas er altså god MC-vej - så vi ankom i spredt orden ind på P-pladsen - med udsigt ud over Achensee og så var vi jo i Østrig)

Ikke noget dårligt sted at strække benene - og cyklerne klæ'r jo ligefrem klippevæggen. Flot flot udsigt - som vi nød inden vi tog resten af nedkørslen til rundkørslen, som danner starten på Zillertal

Zillertal er ikke noget at skrive om (om sommeren) - men det er Gerlos passet til gengæld. Her får du virkelig lov til at arbejde med cyklen HELE vejen 😊 30 km hvor det skifter mellem hårnåle, lækre bløde kurver - og en fantastisk udsigt ned i dalen

Halvvejs - stoppede vi lige og nød SOLEN (jo jo - den var der skam 😊) - men is (der havde vist ikke været bare det der mindede om is i kiosken (siden i vinters 😊))



Efter at have betalt bompengene på toppen - så stoppede vi lige og nød udsigten over mod Krimmler vandfaldene (Europas højeste) - og så også lige alle de andre motorcykler som kom drønende rundt i svinget Jens zoomede lige ind på hotellet halvvejs oppe ad vandfaldet - det var her frokosten skulle indtages 😊

På vej hen mod vandfaldet skulle vi dog lige have et billede af den



gamle gedebuk

Og ja der er helt frit slaw - du bestemmer selv hvem det er der er "den gamle gedebuk"

Og vi var da seks mand der fik kæmpet os op langs med vandfaldet - og nød en herlig frokost med en enkelt Cola eller Radler



Og vi kom skam tæt på (vandfaldet altså 😊) - så lidt fugtige blev vi da. Hjemturen har vi ikke rigtig nogen billeder fra - selvom turen op over Thurner passet absolut er super - men da vi nåede Kitzbühel - så nåede tordenvejret os også. Så de sidste 60 km blev nogle meget meget våde nogle - og vi ankom også til Oberaudorf i meget spredt uorden. Du kunne simpelthen ikke se længere frem end til bilen foran.

Heldigvis har lejlighederne en fremragende tørrekælder - så der listede vi lige så stille over. Alt var drivende vådt - så hvad var mere nærliggende end også at tage en tur i swimmingpoolen inden middagen (den brugte vi faktisk hver dag - både morgen og aften



Og middagen stod på krydrede kyllingefileter.

Og hvis jeg skal sige det - et mesterstykke fra Henning, Finn og Julles hånd 😊

Lidt fintsnittet salat - og et par varme flutes - og dertil et par veltempererede glas



rødvin - jo jo - det er slet ikke så dårligt at være på motorcykeltur i Alperne

Og det var jo en lang men herlig oplevelsesrig tur/dag.

Vi nåede at komme til både Tyskland og Østrig (flere gange)

Og så er der jo ikke noget at sige til, at det er velfortjent at sige godnat - og svinge benene ind i alkoven 😊 Alt andet lige - så venter der jo mange herlige dage foran os.

Julle

Her afbryder vi Julle men som sagt kan du læse mere og se flere billeder på www.julsbaek.dk - og her er lige et solskinsbillede fra Pass Thurn, som vi oplevede det om torsdagen på vej mod Gross Glockner.



Frusil-tur

Grundlovsdag var vejret dejligt. 4 seje frusild (Annie, Bente, Kirsten, Dorthe) var mødt op. Den ene medbringende egen privat ”mc driver” alias Julle. Vi rul-



lede afsted i pænt adstadigt tempo, ad mindre og større veje, gennem køn natur, og hen over gammel havbund. Syrenerne duftede skønt ! 1. stop var ved Låstrup kirke, for at drikke kaffe, nyde udsigten og låne toiletterne.

Videre gennem ådalen , og ud på den brede vej lige lukket i h.... øh til Vitskøl



kloster. Der blev vores velsmurte medbragte madder spist, med dertilhørende timian kryddersnaps. Vi skulle se gartneriet bagefter, hvor de sørme både dyrkede padderokker og skvadderkål, foruden alle de andre

læge, krydder og snapsplanter...

Turen gik videre til Aars museum, for at se på oldtidsting og sager. Bla. Gunnestrup karret. I museets kælder gemte sig ”kunst på papir”. Og her skal lyde en ADVARSEL.... gå ikke derned, - der er langt til bunden, - og endnu længere op, hvis du er skuffet over det du har set.

Først gik vi i kirke, så i kloster, og til sidst måtte vi bide i græsset....



Godt jeg kørte lidt for langt på hjemvejen, - så vi nåede at blive omvendt før hjemkomsten.....

Tak til deltagerne på denne tur, I ER BARE FANTASTISKE - PIGER..... og JULLE

Hilsen Graver Jenten, Serup

Den store tur beretning



Ja så skete det som vi alle har gået og ventet på, en gammel tradition bliver taget op, og hvem ellers kan finde på det end ” Bondemanden”.

Jens havde i bladet skrevet at der ville være tur til Touring campen på mols, og at der skulle tages hul på en ny turnering i det ædle spil krocket.

Vi var 3 som mente det kunne være skægt at få gang i det igen, og efter noget ringen frem og tilbage, fandt vi ud af, hvad vi hver i sær skulle medbringe. Det var nu nemt for Bondemanden fra Resenbro, afgiver ikke frivilligt noget, for som han siger, så kan en god gammel Ural med 3 hjul klare alt.



Dagen kom hvor vi skulle af sted, og Jens havde brugt 2 dage på pakning af MC, og 2 dage på turplanlægning.

Vi skulle møde i Lunden kl. 1000 til afgang, jeg var der kl ca 945, og var den eneste der var kommet frem. Nogle minutter efter kommer der en Lille Polo med 2 glade personer ind på P Pladsen, og siger de kommer lidt senere, der var noget som de skulle først, og mens vi står og snakker så kommer der en mere på MC.

Jeg tænker så bliver vi da 5, men nej det var Erik, som lige ville se hvor mange han skulle have med på slæb dage efter, rundt på Mols. 3 min. Over kl 10.00 kommer Jens på Uralen. Han skulle lige have det sidste pakket.

Vi kørte af sted mod Kolind, og jeg ville gerne kunne gengive ruten, men det er skide svært, for noget var planlagt, og andet var bare en ekstra oplevelse på turen. Omkring Hammel er vi nød til at stoppe op, for der havde ham fra oven

bestemt at nu skulle vores rute vaskes, så det gjorde han med stor succes.

I vil kunne få chancen en anden gang, for Jens siger han kan huske hele turen, rund til en masse herregårde, dog er den smukkeste, med lidt bedre vejr.



Vi ankommer til Campen i fint vejr og fik slået ” hold nu fast” 2 telte, 1 læsejl, grill, gasblus, bord, stole, og en helt masse mere, op i tørvejr. Da vi er færdig, så siger den gode Jens: Hans, vi skal ha en øl at styrke os på, og han finder 2 stk. som er til at dele(kun 1 liter pr stk), og vi slår os ned og nyder øllen, samt et par flutes som jeg havde med.

Peter Potter og Tina, kommer ud til os hen på eftermiddagen, og vi får gjort dem klar også. De 2 har nu ikke for meget med når de køre ud, jeg er sku imponeret, de har mindre med til 2 personer, end jeg har til 1.



Vi fik grillet, drukket rødvin, spist og så skulle det store slag i krocket stå. Peter var helt klar på hvordan reglerne var, så han gav Tina lov til at starte.

Der gik ikke lang tid før at han skulle skyde den første af H.. til og det var mig, så jeg gjorde mig klar til at, fik jeg chancen så skulle han komme langt væk.



Den kom, og jeg tog sigte på en retning,

dog uden at tænke på en stor blå Gold Wing, som nogle fulde svenskere havde parkeret. Peter's kugle fik et slag og jeg var ved at skyde Gold Wingen ned.

Efter dette gik Peter helt amok, han spillede som om han aldrig havde lavet andet, og vi kom slet ikke i nærheden af at slå ham. Han var helt urørlig i sit spil og vandt da også fortjent. Den indstiftede præmie, er en blå kølle med mester i krokket det pågældende år, og den skal altid, hvis man har den, være synlig når der kommer besøg, af et Fossilt medlem.

Vi festede til ved midnat, over hans sejr, og gik derefter til ro ” de fleste af os”.

Søndag kom Erik og en pæn flok Fossiler ud til os ved middagstid, men vi var mere klar til at komme hjem, end at køre med rundt på mols.

Det var nu lidt en skam, men vejret var ikke det bedste, og vi satte kursen mod Silkeborg, med Uralen i front, og ad små veje, da det ikke er en sprinter, men en touring cykel, med en hastighed på max 80, og som Jens udtrykker det, Man skal sku arbejde for det på så fin en maskine.

Alle kom godt hjem, og vi håber at der til næste år vil være rigtig mange, der vil deltage i turen, for den er næsten fastsat, til at være den sidste Week end inden Sankt Hans.

Vi håber at dette lille skriv, måske har fået nogle til at ønske at de havde været med, for det var skide skægt.

Tak for en god tur Jens, Tina, og Peter.

/HANS

TIL SALG

Esben og Pia sælger ud af deres MC-udstyr:

- * 2 stk. Arai hjelme med antidug visir str. S/XS
- * 2 par Glover handsker med kevlar str. S/M
- * 1 par IXS handsker str. M
- * 2 stk. regnsæt str. M. Motoline og Held
- * 2 stk. Oxford mc-garager str. M
- * 1 stk. IXS læderjakke sort str. M
- * Todelt læderdragt Spyke i rød/hvid/sort str. 50 dame. Brugt én sæson.
- * Todelt læderdragt Dainese i rød/grå/sort str. 52 herre. Som ny.
- * Dainese rygbeskytter str. M
- * 4 Oxford bremseskivelåse, heraf en med alarm
- * 1 par Vendramini læderstøvler str. 40
- * 1 par IXS læderstøvler med Goretex (vandtætte) str. 41
- * Held Tour Champ tanktaske

Ring gerne på 70241046 (Esben).

Tingene sælges enkeltvis og der er vel samlet for godt kr. 32.000 kvalitetsudstyr, men hvis der skulle være en blandt Fossilerne der vil tage det hele samlet, kan denne erhverve hele molevitten for kr. 6.500, hvilket svarer til nyprisen på blot én af læderdragterne.

Med venlig hilsen Esben Pedersen

Mobil: 7024 1046

Mail: ep@arstiderne.dk

TUR-KALENDER 2010

Alle ture starter kl 10.00 fra Lunden, hvis ikke andet tidspunkt er nævnt

Tur hver søndag kl. 10.00 i Lunden

AUGUST

Søn 1.aug	10.00	Vesterhavstur	Ervind
Ons 4.aug	18.00	BjBro egnen	Erik
Tor 19.aug	18.00	Aftentur 100km	Bondemanden
Søn 22.aug	10.00	Venø heldagstur	KajVerner
Tir 31.aug	18.00	Aftentur 100km	Bondemanden


SEPTEMBER

Søn 12.sep	10.00	Salt i Mariager	Erik
Lør 18.sep		Hjelekiosk lukker	
Søn 26.sep	09.00	Rebild/Blåkilde	Jens F

OKTOBER

Søn 10.okt	10.00	Boes kaffestue	Søren
Søn 31.okt	13.00	Æbleskivetur	Bestyrelsen

NOVEMBER - FEBRUAR

18.nov	19.00	Virksomhedsbesøg hos Indulak i Them	
12.jan 2011	19.00	'Når turen er på Tegnebrædtet'	
18.jan 2011	19.00	Gunnar-Globetrotter-aften i Medborgerhuset v/Gunnar Berg	
02.feb 2011	19.00	Året der gik - Året der kommer	

Her har du kalenderen med Fossilernes planlagte ture for sensommeren og efteråret. Der skulle være lidt for enhver smag.

Turudvalget håber I vil synes om udbuddet og deltage i oplevelserne.

Vi har endvidere allerede nu datolagt møder for vinteren.

Turudvalget søger nye medlemmer - en del af os har siddet der længe og ønsker at give pladsen videre til nye folk.

Meld dig blot til en eet af turudvalgets medlemmer ;-)

Sommerhilsner fra

Jens F, Bondemanden, KajVerner, Erik, Ervind, Julle og Søren

SPONTANE ture med Fossilerne

De planlagte ture kan du altid finde på Tur-kalenderen.

Men hvordan får du besked om de "Spontane ture"?

Det gør du ved at holde øje med vores Forum - under punktet "Træf og ture"

Og/eller: Ved at tilmelde dig denne SMS liste

SMS listen tilmelder du dig ved at sende en SMS til Hans Dam 2027 4170 - eller sende ham en mail: hansoglotte@fibermail.dk

Og sådan gør du så, når du gerne vil ud at køre en spontan tur:

Skriv en SMS til Hans 2027 4170 - og/eller - et indlæg på vores Forum (skriv hvor og hvornår turen finder sted) Når du benytter dig af SMS - så vil alle på listen få din besked på deres mobiltelefon.

Og hvorfor så gøre alt dette - jamen det er da for at forøge chancen for at du ikke står helt alene nede i Lunden ;-)

Billeder fra Bad Grund - Harzen

Utroligt nok ser alle glade ud på begge billeder

Det første er taget i Lunden om morgenen inden vi tog af sted
Og det andet er taget lige inden vi startede hjemturen



Og når man tænker på hvad vi udsatte os selv og hinanden for - så er det egentlig flot klaret.
Nå - det lyder slemt - men så slemt var det nu heller ikke

Men lad mig lige starte med hvordan vejret artede sig på turen (så er det overstået)



Torsdag var der let støvregn fra morgenstunden - men da vi nåede ned i Sønderjylland - så holdt det faktisk tørt.
Fredag faldt duggen rimelig tæt - men vejene blev dog tørre over middag.
Lørdag regnede det - så kort kan det siges.
Ahh - midt på eftermiddagen var der et lille ophold.
Søndag startede vi i solskin - men da vi passerede grænsen - stod der en stiv kuling fra vest - med regn.



Så jeg lover dig - selv de mindst smidige blev ualmindelig gode i at (specielt iføre) sig sit regntøj

Mange har rystet på hovedet af Julles lille værksted, som han altid har i sadeltasken.
Men nu er der da en mere, der er taknemmelig over det udvalg af bolte og møtrikker (forkromede naturligvis), som Julle altid slæber med sig.



Inden vi skulle indtage aftensmaden - så skulle vi jo lige finde ud af hvor vi skulle sidde.

Og her havde arrangørerne spredt nogle svar rundt på de enkelte pladser.

Og så trak man ellers spørgsmålet op af hatten hjelmen - og skulle finde sin plads
Jeg tror Julle havde lavet koks i det - for det var stort set umuligt



Og det hele klappede - under kyndig betjening af vores værter Simon og Elaine.

Inden vi spiste (og efter) - så var baren det naturlige samlingssted. Faktisk kunne man godt nå mere end én - og det var først sidst på aftenen at Simon løb tør for nogle af herlighederne.

Han var i øvrigt hjælpsom med alt - og jeg mener virkelig ALT.

Godt nok havde vi lagt nogle turforslag ud på hjemmesiden inden vi tog af sted.



Men derfor kunne vi jo godt lige “refresh your memory”
Det kunne i øvrigt have været sparet - vi lavede alligevel om på det - hver dag

Men vi havde mange planer -
og ingen blev ført ud i livet
Men man er vel ikke rådvild -
så vi kom skam af sted - bare
på en anden tur. Og havde vi
kørt 10 km inden vi kun var det
halve tilbage - jeg tvivler.



Men så kan man vel benytte
ventetiden til få samlet sin
cykel (bare sådan nogenlunde)

Men alt lykkes jo som bekendt i en gasovn (sådan en havde vi dog ikke) -
men samlet blev vi igen - og så indtog vi ellers duften af alskens krydderier i
tysklands største krydderhave.
Og så havde de jo altså også en herlig kop chokolade - så den indtog vi også

På vejen til Werningerode
stoppede vi lige på
stationen “Drei Annen
Hohne”



Her var vi så heldige
at et af de gamle
damplokomotiver var ved
at få fyldt vand på
Og så var der der jo rig
mulighed for at få det
forevigt.

At det så også futede af sted lidt efter - det gjorde det jo ikke dårligere

Inde i Werningerode lavede vi lige om på, hvor vi spiste - for efter at have kørt
på nogle gedestier op til slottet - så tog vi den anden gedesti ned igen - og spiste
så på torvet. Det var til gengæld lækkert at få en omgang lækre friske hvide
asparges.

Jeg tror også at alle var indstillet på asparges - men da det tog tre kvarter at

bestille - så var der altså “nogen”
der ikke lige havde den nødvendige
tålmod.

Men hvad gør det, når der ligger en
“Carrybratwurstverkauf” lige ved
siden af - og så var der endda også
tid til at tage en lille “morfar” på
sofaneseren



Efter frokost var vejene til gengæld
blevet tørre - og det udnyttede vi så
også til fulde
Efter et lille stykke motortrafikvej gik
det opad - fra Oker til Okertalsperre -

hvor vi lige nød udsigten inden vi tog
de krøllede veje til til Lauthental via
Clausthal-Zellerfeld.
Her stoppede vi ved bjergmuseet (der
var lukket) - men pludselig tog en vis
herre ved RedakSøren og Hans - og vi
så dem først noget senere. De havde
lige lavet et ekstra “kørekurveteknik-
kursus”



Her toner vi lige billedet ned – resten af historien må du læse på Julles hjem-
meside

(www.julsbaek.dk)

Du vil her kunne læse videre om aftenunderhold-
ningen, om hvordan vi fejrede Julles 60 års fødsel,
og om de tre mindre uheld vi var ude for, og om
hvorfor Knud fik et helt andet ansigtsudtryk, ja
om meget meget mere.



Tur d. 26 sept. kl. 09.00

I dag skal vi opleve lidt af hvert. Vi kører ad små hyggelige veje mod Hobro og Skørping.

Vi skal besøge ”Blåkilde”, som er en helt enestående kombination af kildens bund som består af kalkgrus, hvor vandet vælter op, det klare vand, og spejlingen af den blå himmel og som giver vandet en flot safirblå farve som sandsynligvis har givet kilden dens navn .



MOSSKOV PAVILLONEN - en Afd. Slev træden-

besøge ”Tingbæk Kalkminer”
Tingbæk Kalkminer har været åben for besøgende siden 1930.

Thingbæk Kalkminer er Danmarks mest særprægede museum. Udsigten fra indgangen ved kalkminerne er i sig selv en seværdighed. Her ser man ud over Lindenberg Ådal

Vi skal spise frokost på ”Moskov Pavillon” et rigtig hyggeligt sted i skoven.
Efter frokost kører vi til Rebild for til sidst men ikke mindst at



med Rold Skov og de berømte Rebild Bakker på den anden side af dalen.

Derfor er kontrasten stor, når man fra den smukke udsigt går ind i Thingbæks mørke og kølige minegange og pludselig har disse kæmpemæssige kalkgrotter foran sig.

Herefter ad en hyggelig rute og hjem
Turen er tænkt som en familietur, så tag bagsædepassagerer med.

Bemærk starttidspunktet !

Jens F



Rebild Bakker

MC FOSSILERNE, Silkeborg

Formanden: Peter Just, Industrivej 8, 8680 Ry
8689 0079, 5123 0799
email: admin@rymc.dk

Redaktøren Søren Skovborg, Smedebakken 109,
8600 Silkeborg, 8680 0030 - 5338 0609
email: sorenskovborg@mail.dk

Hjemmesiden: www.mc-fossilerne.dk

Webmaster: Karen Raben, Lyngbygade 87,
8600 Silkeborg, 8682 6613
email: kbr@def.dk

Indkøbstur til Tyskland

Så lykkedes det 😊

Efter at have været i Harzen i Kr. Himmelfarts dagene - og i Alperne i uge 24 - begge dele i regnvejr

Så lykkedes det endelig - strålende solskin - 30 graders varme - ikke en vind - ingen vejarbejde - ingen "Stau" - og ingen trafik

Simpelthen de perfekte betingelser for at tage en tur ned på den anden side af grænsen

Så det gjorde vi så - syv gæve Fossiler - der satte hinanden stævne i Lunden kl. syv - om morgenen

Og det gik ualmindelig godt ned ad motorvejen mod Kiel - kun afbrudt af det "obligatoriske stop" ved den Dansk-Tyske grænse. Selv turen ind til Louis og Polo forløb glat

Og her fik vi så shoppet lidt forskelligt - ikke de store ting - men et enkelt bælte (altså livrem) og lidt visir rens og et par babysokker til børnebørnene - det skal der være plads til

Og som du kan se - så indbød vejret også lige til lidt alternativ motorcykeltøj

Klokken var efterhånden blevet kvarter i tolv da vi forlod Kiel - så vi blev enige om at finde et godt spisested forholdsvis hurtigt

Og som sagt så gjort - dog først efter at vi lige havde hilst på



"Heste-Heidi" - ak-ja - nå den historie får I en anden gang
Men vi trillede ind i den lille by "Wrohe" og entrede restaurant "Zur Linde"

Et perfekt sted at indtage en let fiskefrokostret i det grønne
Godt at Allan havde taget nogen Euro med (ellers var der da flere, der hverken havde fået vådt eller tørt

Kort efter kom vi til færgen over Kielerkanalen - og når man tænker på hvor meget vi snakkede om, hvor meget det mon kostede at komme over - ja så kunne vi have sparet os selv for mange bekymringer - det var nemlig ganske gratis (kunne man vel lære lidt af i Danmark)

Og så havde Julie sørget for at hjuldamperen lige poserede forbi - rart sådan, når det hele flasker sig

Turen over mod Friedrichstadt foregik stort set hele vejen langs med Eideren - og et par enkelte stop blev det da også til - selvom det næsten ikke var til at stoppe op - temperaturen havde lige sneget sig op på 34 graders varme - så det var faktisk rarere at køre end at holde stille.

Prøv lige at se den himmel - helt perfekt (se forsiden)
Broerne i baggrunden er dem



der fører lige ind til Friedrichstadt

Og her var det så tid til at nyde en Radler (som vi selv blandede af øl og bitter lemon) - og så lige en lille is (jeg tror ikke de har små is i Friedrichstadt)

Så efter en lille rundtur langs med kanalerne i byen klappede vi lige hesten - og lavede et stop i Scandinavian Park ved Flensborg, hvor vi spiste aftensmad og shoppede lidt i grænsesupermarkedet

Og så gik det ellers rask nordpå ad motorvejen - og denne gang var det uden at vi mødte Jens' venner i den blå Skoda 😊

Således oplevet - Julie 😊



Firma-besøg hos Dancolor i Knudlund

Tirsdag 18 nov. 2010 kl. 1900 hos Dancolor, Salten Skovvej 8, Knudlund

Fabriksbesøg hvor **Niels Winther** vil vise os hvordan man pulverlakerer og stripper.

Hos dan-color og dan-strip, har man mere end 30 års erfaring med overfladebehandling og -afrensning. Erfaring er ikke alt, men det giver kunderne et godt grundlag for et professionelt samarbejde.

dan-color a/s er Danmarks største pulverlakerer, og har 3 lakeringslinier, en montagelinie samt rejseholdet, der tilbyder afhjælpning af lakskader hos slutbrugeren.

dan-color a/s er kvalitetscertificeret efter den internationale GSB standard, som omfatter aluminium til udendørs-brug, og er ligeledes miljøcertificeret efter ISO 14001.

dan-strip er den førende virksomhed indenfor afrensning af lakerede emner i alle former for metaller. Procesmæssigt råder vi over termisk-, kemisk og slyngrensning samt sandblæsning.

En spændende aften hvor vi kan se hvordan vores MC-hjul kan blive flotte igen efter skrammer ved dækskift.



Støt vores annoncører
- de støtter os !



Batterier til motorcykler,
personbiler, lastbiler,
traktorer, gaffeltrucks, både,
og meget meget mere.

Salg: 20 33 87 37
Bogholderi: 86 82 67 37
Fax: 86 80 57 37



BIKE-STATION.DK
MOTORCYKLER - SCOOTER - CROSS - ATV

Salg, service og reparation af Motorcykel, Scooter og ATV
Alt i udstyr, tilbehør og reservedele



SE MERE PÅ WWW.BIKE-STATION.DK

aprilia

ØSTRE LANGGADE 23 • 8643 ANS BY
TLF. 86 25 88 22
WWW.BIKE-STATION.DK



HUSK HUSK

HVIS DIT KØRETØJ SKAL TIL SYN SÅ GIVER A-INSPEKTION, SILKEBORG
BILSYN **RABAT** PÅ LISTEPRISEN, TIL ALLE FOSSILEMEDLEMMER.
DU SKAL KUN HUSKE AT SIGE DET NÅR DU SKAL BETALE, SÅ BLIVER DET
LAGT IND.

HUSK VI ER DIN LOKALE SYNŞHAL OG HAR STOR ERFARING MED ALLE
SLAGS SYN AF KØRETØJER.

VEL MØDT HOS:
A-INSPEKTION, SILKEBORG BILSYN
NAVERVEJ 16
8600 SILKEBORG
TELEFON 86844470 ELLER 20274170



SCHAUFUSS CYKLER APS



RY MC-UDSTYR



Man - fre 10 - 18
Lør 10 - 16



Industrivej 8 ... 8680 Ry ... 8689 0755

www.rymc.dk

DIT VÆRKSTED I SILKEBORG



SABROESVEJ 2 SILKEBORG

Tlf: 61 84 86 85

Man-fre 9.00 - 17.30

Lørdag LUKKET



*Crocket vil fremover være fast del af programmet på den årlige tur til campen.
Her ses Tina i i denne sommers turnering*



*Solen skinnede faktisk også på vores Harzen-tur
- bare lige for at bevise det ;-)*





Billederne på denne side er fra Fossilernes tur til Fur i foråret. En tur, som bød på besøg på Fur Bryghus og deltagelse i muslingefesten på havnen. Se flere fotos fra denne og andre ture på vores hjemmeside



Hans faldt i svime over denne dream-maschine

